

*Mijn roem is deze : de getuigenis van mijn geweten dat ik in eenvoud en oprechtheid des harten voor God geleefd heb.*  
Paul, II Cor. 1, 12



TER ZALIGER GEDACHTENIS  
van Juffrouw

**Marie-Eugenie VAN HOORDE**

dochter van wijlen

**Marcelin en Melanie Taeleman**

*geboren te Erwetegem, de 8 Januari 1869 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen, de 24 December 1950.*

Van kindsbeen af heeft de dierbare overledene de Kerk lief gehad ; 't was steeds haar bekommernis en haar doel ; zij beminde de luister van Gods huis en de pracht van Gods verheerlijking. Ps. 25, 8.

Ondanks het keren en het wenden van de tijd was zij getrouw gebleven aan de zeden waarin zij was opgevoed ; zij was nederig voor zich zelf, voorkomend en gedienschtig voor anderen, verheugde zich in het goede, was steeds getrouw aan recht en plicht van zeden. Paul I Cor. 13, 5.

Haar leven droeg de stempel van haar onwankelbare overtuiging : haar diep verlangen naar de dagelijkse H. Communie en haar kinderlijke vereering van Maria Paul, Rom. 13, 1.

Geliefde zuster, de Heer roept mij, zijn H. Wil geschiede. Bij de Heer zal ik voor U ten beste spreken. Ik bedank U en al mijn bloedverwanten voor de zorgen en de genegenheid waarmede gij mij hebt omringd. Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
300 d. afl.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.

De Familie VAN HOORDE,  
De Familie TAELEMAN,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.