

Wanneer gij zult geoordeeld worden om uw zonden moge God u sparen in die stonden! Dies træ.

+

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw Marie-Julie VAN HOOEDE
weduwe van Heer Alfons DE BILDE

geboren te Deftinge, de 30 november 1882 en er zacht in de Heer ontslapen, de 4 juli 1956, bedend met de H. Olie.

Lid van de confrerie der gelovige zielen.

De dood kan onverwachts aankloppen en ons naar het evangeliewoord overvallen "gelijk een dief in de nacht". Zij houdt echter geen vrees in voor wie altijd gereed is om te sterven en gereed om te communie te gaan.

Een ware christen vrouw is uit ons midden gerukt. Zij stelde haar eer op het volkomen trouw zijn aan de voorschriften van God en van de Kerk. In het huisselijk leven genoot zij de steun van een voorbeeldig christen man die met tedere liefde en vaderlijke toewijding zijn geliefden omringde.

Het verdriet om zijn ziekte en heengaan naar het eeuwig leven was nog niet geheeld of de beproeving kwam opnieuw dit huisgezin bezoeken. Ook voor christenmensen kan het kruis zwaar zijn, doch één blik naar het Kruis doet hen het lijden beter begrijpen en schenkt ook de moed om het geduldige dragen.

Tussen levenden en overledenen blijft er altijd een band bestaan over het graf heen. Terwijl de overblijvenden hun dierbare doden gedenken, bidden de afgestorvenen voor het welzijn der levenden, eerst voorzeker opdat zij de belangen der ziel niet uit het oog zouden verliezen. Liefde houdt samen en doet gedenken!

De Heer schenke aan zijn dienaar de eeuwige rust.
Maria, de Moeder der reine liefde, voere haar naar de goddelijke Liefdegloed.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b. v. o.

Uitg. C. Miserez, koster, Dries, Deftinge.

De familiën VAN HOOEDE, DE BILDE, LABEAU
en DE BRAECKELEER.

zeer gevoelig aan de genegene blijken
van innige deelneming, betoond in hun
pijnlijken rouw, maar vooral getroost
door de vurige gebeden voor de
dierbare afgestorvene

Mevrouw Marie-Julie VAN HOOEDE

danken U van harte.