



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria, Magda VAN HOORDE

weduwe van

Heer Georges VAN CAUWENBERGE

geboren te Deftinge op 8 januari 1914 en
er godvruchtig overleden op 31 juli 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Heel langzaam en rustig heeft ons moeder Maria ons en alles verlaten en is ingeslapen. Het was zoals ze heel haar leven gedaan en geweest is.

Kalm, overwogen, met 'n stille glimlach. Geen woord teveel, maar ook niet te weinig. Zij trok het zich aan met zorg en trouw.

Vele jaren woonde ze samen met haar echtgenoot en het gezin van haar dochter. De jongeren gingen werken, de bejaarden zorgden voor het huis en de tuin. Veel woorden werden niet gesproken tenzij dienst en gediensigheid.

Wat zij deden, deden zij als vanzelfsprekend, voor elkaar en de ander.

Het heengaan van vader Georges heeft, vooral bij moeder, veel eenzaamheid gebracht. Maar... klagen stond niet in haar woordenboek. Stil dragen was voor haar de beste oplossing om er doorheen te komen.

En zo, deed zij verder tot haar krachten zienderogen afnemen. En dan waakten de kinderen over haar en hebben haar de ogen gesloten, gelukkig dat zij bij hen kon thuisblijven en dankbaar wederzijds omdat alles zo goed was geweest.

Lieve moeder, dank om uw dagelijkse, aandachtige, stille zorgen.

Lieve kinderen, dank ook om uw lieve zorgen en aandachtige diensten, vooral toen mijn krachten, de laatste, mij ontvielen. God zegene u daarom.

De families VAN HOORDE
VAN CAUWENBERGE
STEVENS
PREMEREUR

danken U voor de blijken van
deelneming en uw gebed.

Rouw. V.d. Driessche

van de maele