

"De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Al ga ik door donkere ravijn. Ik vrees geen kwaad. Want Gij God, zijt bij mij".



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Odilon VAN HOORDE

geboren te Zegelsem op 18 augustus 1931 en godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis te Oudenaarde op 11 augustus 1994, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Gepensioneerde rijkswachter.

Goed doen, vraagt geen bazuïngeschal. Telkens een mens ten grave wordt gedragen, wordt er over gesproken. En hoewel alleen het oordeel van God waarde heeft, en van tel voor eeuwigheid, toch is het een troost voor de naastbestaanden woorden te mogen horen van "Odilon was een goed, vriendelijk en minzaam man, ten dienste van de burens en velokoers en van allen die hem nodig hadden... hij werkte voor anderen. Want met een oprechte vriendschap hield hij van allen.

Hij bezat de schone zekerheid en de rust van mensen die tevreden terugblikken over een leven van zorg voor de anderen en van

alles waar hij als rijkswachter verantwoordelijk was.

God en naasten dienen vraagt geen stortvloed van woorden maar van onwankelbare trouw aan geloof en levenstaak.

Trouw, niet alleen in dagen van zon en weelde, maar ook bij het kruis, dat bij ieder opduikt. Groot was hij in zijn geloof, grootheid die tot uiting kwam op de manier waarop hij lijden en beproeving in dit leven wist te dragen.

Nu is alles volbracht. Wij danken God omdat hij ons de genade heeft geschonken een liefdevol mens te ontmoeten. De dankbare herinnering zal verder leven bij ons allen.

Beste Roger en Paula, ik dank u voor de bekommernis en de hulp die ik van u heb gekregen. Ik was er blij mee.

Geliefde broer, zusters en familie, gij hebt me echt lief gehad, veel voor mij gedaan. Ik waak over u allen. Mocht de Heer van hierboven om uw schone liefde en bezorgdheid u zegenen. Wij blijven samen verenigd. Goede geburen, vele vrienden, ik dank u voor de jaren van vriendschap en samenwerking.

H. Jozef, patroon van de goede dood, spreek voor hem en ons ten beste !

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Uw medeleven en gebeden tijdens deze droevige dagen waren voor ons een ware steun en troost, hiervoor danken de families

VAN HOORDE en PONCHAUT.

---

Druk. A. De Borre-Mincke  
Steenweg 168, 9570 Lierde - Tel. (055) 42 20 91  
Rouwleiding : Am. Marroyen,  
Kasteelstraat, 9660 Brakel - Tel. (055) 42 26 08