

Engelen des Heren, komt haar tegemoet, ontvang haar ziel en breng ze voor het aanschijn der allerhoogsten.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

**Germania Maria
VAN HOUDENHOVE**

weduwe van de Heer

FIRMIN DE NAUW

geboren te Voorde op 5 augustus 1903 en godvruchtig overleden in het St.-Elisabethziekenhuis te Zottegem op 26 april 1982, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

O Heilig Kruis, onder uw schaduw zal ik hopen en rusten. Mijn ziel heeft op de Heer haar betrouwen gesteld, want bij Hem is barmhartigheid en overvloedige verlossing. Ps. 129

De Heer heeft haar beproefd door een kwellende ziekte, toch bleef zij berustend en gelaten in de Heer, wetende dat elk lijden, elk kruis met geduld gedragen de mens loutert en heiligt.

Als een weldoende geest is zij in ons midden geweest, God vrezende en de deugd beminnende, vriendelijk, behulpzaam en minzaam jegens allen die haar naderden; haar aandenken zal een zegening blijven.

Wij allen die haar kenden, wij zijn bedroefd om haar heengaan en toch zijn wij blij en danken wij de Heer dat Hij een zo edel mens bij ons

liet leven. Daarom bidden wij vandaag dat niets zou verloren gaan van wat zij in haar leven heeft opgebouwd en dat er iets van haar goedheid en haar diep eenvoudig geloof in ons hart zou bewaard blijven.

Gij, mijn kinderen, die ik meer beminde dan mijn eigen leven, ik verlaat u, ik verlaat deze wereld waar ik voor u gezorgd heb, gewerkt en geleden, vergeet mij niet in uw gebeden.

Beste familieleden, vrienden en kennissen, ik dank u allen voor uw genegenheid en waardering. Bidt allen voor mij.

**De families VAN HOUDENHOVE, DE NAUW,
DE QUICK en VAN DER HAEGEN,**

**danken U oprecht voor de blijken van
innige deelneming in hun rouw.**

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054-33.89.90
Begrä. Rudy Galle, Ninove. Tel. (054) 33.22.31