

VADER, UW WIL GESCHIEDE !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Gerard, Georges VAN HOUCKE

weduwnaar van Mevrouw
GEORGETTE VAN DURME

echtgenoot van Mevrouw
GEORGETTE MICHIELS

geboren te Velzeke-Ruddershove, op 4 september 1909 en er godvruchtig overleden op 19 november 1970. Gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

Oudstrijder 1940-1945

Bestuurslid Koninklijke Fanfare
« Moed en Volharding »

De betreurde smid was een gekende en geliefde figuur op de gemeente. Een paar jaren geleden blaakte hij nog van gezondheid en kracht. Onder de sierlijke zwaai van zijn forse arm, plooidde het hardste metaal en zijn geniale geest schiep en herstelde de tuigen in dienst van zijn medemensen. Als een eik stond hij onder ons, recht en onbewogen, eerlijk en rechtvaardig, beginselvast en gewetensvol in handel en wandel. Zijn armen reikten ver in harde arbeid en trouwe plichtsvervulling, in schrandere goedheid en zelfvergeten gedienschtigheid.

Onheil heeft hij in zijn leven gekend. Vrij vroeg verloor hij zijn duurzame echtgenote en moeder zijner kinderen en moest alleen instaan voor hun opvoeding. De last van dit zware kruis heeft hij met moed en vrouwen achter de Meester aan, gedragen.

Met de wederzijdse liefde en toewijding daagde in een nieuw gezin, weer de zon. Een nieuw familiaal geluk en rustiger dagen meldden zich aan, als hem onverhoeds een geheimzinnige kwaal, waarbij de wetenschap onmondig stilstond, overviel en hem langzaam naar het graf sleepte.

Gods inzichten zijn door geen mensengerechtigheid te achterhalen. Weer boog hij het hoofd en aanvaardde : Uw wil geschiede ! Hij stierf kalm en sereen de dood der rechtvaardigen.

Bemide echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, we waren gelukkig met elkander, alles deden we voor elkander. Ons geluk mocht echter niet duren. Bidt met mij : Uw wil geschiede ! Gedenkt dat het leven vlug heengaat en geen betekenis heeft zonder God. Ik dank u om uw liefde, om uw genegenheid en goede zorgen en ik reken verder op de steun van uw gebeden.

Familieleden en vrienden, vaart allen wel en mocht de vrede des Heren uw deel zijn.
Jezus, Maria en Jozef.

Mevrouw Gerard, Georges VAN HOUCKE,
geboren Georgette MICHIELS,

Mijnheer en Mevrouw Noël VAN HOUCKE-
SPRANGERS en kinderen Conny en
Hilde,

Mijnheer en Mevrouw Leonel VAN HOU-
CKE-VAN DE WIELE en kind Jan,

Mijnheer Luc VAN DE PUTTE,

Mijnheer Guy VAN DE PUTTE,

Juffrouw Linda VAN DE PUTTE.

De families VAN HOUCKE, VAN DURME,
EECKHOUT en MICHIELS,

danken U van harte voor uw blijken
van medeleven.

Uitg. René De Smaele, kosteer, Leeuwergem.