

De hoge ouderdom is 'n erekroon, die op den
weg der rechtvaardigheid wordt gevonden.

(Sp. 16,31)



Bid voor de Ziel

van Mevrouw

MARIA-THERESIA VAN HOUCKE

weduwe van Mijnheer

ALOIS DE RIDDER

geboren te Velsike-Ruddershove
den 21 September 1866 en godvruchtig in den Heer
ontslapen te Elst de 13 Februari 1952.

Bediend van de H. H. Sacramenten en den
Pauselijken zegen.

Zij was lid van de gilde van het H. Hart.



Het is aangenaam te sterven wanneer
men wel geleefd heeft, want de dood der
rechtvaardigen is het einde van hun lij-
den de voltrekking hunner zegepraal en
de ingang tot het eeuwig leven.

(H. Aug.)

Deze achtbare overledene was 'n deugd-
zame en Godvrezende vrouw, 'n tedere en
godvruchtige moeder, die in zorgen en
vlijt hare kinderen heeft opgevoed. Van
haar mag gezegd, dat zij niet voor zich
zelf maar voor haar huisgezin heeft ge-
leefd; daarom zal zij het loon der geluk-
zaligen ontvangen van Hem die zij zo
trouw heeft gediend in dit leven.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen,
lang hebt gij mij mogen bewaren thans
keer ik tot mijn Schepper terug en ga
Vader verwoegen. Leeft steeds in onder-
werping aan Gods geboden zoals gij van
ons geleerd en gezien hebt, dan alléén
zult gij oprecht gelukkig varen in dit le-
ven en hiernaamaals. Vaartwel en bidt
voor mij.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen
in U. (300 d afl.)



Mr & Mevr. Achiel DE RIDDER-
DE STERCK en zoon ;
Mr & Mevr. Jozef DE RIDDER-
DE STERCK en kinderen ;
Mr Emiel DE WEIRELD-DE RIDDER
en zoon ;
Mr & Mevr, Michel DE RIDDER-DE
BRECK en kinderen ;
De Familiën DE RIDDER en VAN
HOUCKE ;

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond.

Uitg. A. Van der Stichelen, Koster.