



ZALIG AANDENKEN AAN DE HEER

PASCAL VAN HOUCKE

echtgenoot van Mevrouw

JULIA DE STAEBEL

geboren te Mater op 17 oktober 1912 en zacht in de Heer ontslapen in het O.-L.-Vrouw-ziekenhuis te Oudenaarde op 6 juni 1979, voorzien van de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Ceremoniemeester in de parochiekerk St.-Martinus Mater, verermerkt met het ereteken St.-Bavo van het Bisdom Gent, secretaris van de Bond Kerk en Wereld, bestuurslid van de Koninklijke Muziekmaatschappij « De Eendracht », lid van de Koninklijke Ruitersmaatschappij St.-Amelberga, lid van de Kristenen Bond der Gepensioneerden, lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Was het zijn bewonderenswaardige stiptheid zonder weerga, als ceremoniaris gedurende méér dan 50 jaren in alle liturgische diensten en zijn evenvele jaren getrouwheid als collectant in alle zaterdag- en zondagmissen, was het zijn niets ontziende toewijding aan zijn gezin, zijn plichtsbewustzijn op het werk, zijn dienstbetoon in het godsdienstige, parochiale en culturele verenigingsleven, of was het dit alles samen dat hem tot een uitnemend verdienstelijk mens heeft gemaakt, die de achting genoot van heel de parochiegemeenschap ?

Als secretaris van de Bond Kerk en Wereld beijverde hij zich voor dit religieuze vormingswerk met volhardende zorg. Méér dan 50 jaren ook behartigde hij het werk van penningmeester op zijn tocht ter uitnodiging van de bevolking naar de St.-Amelberga-

viering. Zijn muzikale begaafdheid stelde hij, zolang het hem mogelijk was, ten dienste van de Muziekmaatschappij. Ook de gepensioneerden zullen voortaan zijn aanwezigheid, waarmee hij hen op een liedje of melodietje vergastte, dat bij droeg tot de gezellige noot, moeten missen.

Zijn geloof in God, zijn plichtsbesef voor Kerk en werk, zijn gehechtheid aan zijn gezin en familie, zijn dienstbetoon in de samenleving, hebben zijn leven gevuld met een overvloed van verdiensten.

Mijn dierbare echtgenote, geliefde kinderen en lief kleinkind Steven, met de volheid van mijn hart dank ik u voor alle liefde en bezorgdheid.

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen van de verenigingen en medeparochianen, ik ben u dankbaar voor alle vriendschap die gij mij hebt betoond. Blijf mij in uw gebeden indachtig.

Mijn dank eveneens aan alle priesters, de Kerkraad, de bedienaars van de kerk van Mater, met wie ik in broederlijke geest mocht samenwerken, aan de geestelijke bestuurder, de dokters, de zusters en het verplegend personeel van het Hospitaal.

Mw Julia DE STAEBEL,

Hr en Mw Marc en Monique VANDER GHEYNST-VAN HOUCKE,

Jongheer Steven VANDER GHEYNST,

De families VAN HOUCKE, DE STAEBEL, GALLAND en DE LANGHE,

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

De namis heeft plaats op zaterdag 23 juli 1979 te 8 uur.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde