

Wees nu niet bevreesd,
want Ik heb u verlost,
u geroepen bij uw naam :
gij zijt van Mij.
Ik vergeet u nooit.
Zie, in mijn handpalmen
heb Ik u geschreven.

Jesaja.

†

Dankbare herinnering aan

DE HEER

REMI VAN HOUDENHOVE

Zijn levensweg begon te Voorde op 21 december 1911. Zijn definitieve ontmoeting met de Heer te Zottegem op 9 december 1990.

In alle stilte is een eenvoudig schoon mens van ons heengegaan. Zijn levensweg was haast rimpeloos. Ziekte kende hij niet, werken deed hij graag. Hij hield van de mensen en de natuur en was stil diep verbonden met zijn Schepper. Zijn geloof was zoals gans zijn leven : rustig, vertrouwvol. Zolang hij kon ging hij naar de zondagsmis.

Samen met zijn zuster kende hij vele gelukkige jaren.

Dank u, Remi, voor wat gij zijt geweest en hebt gedaan.

Met Guido Gezelle mogen we dan ook zeggen :
uw taak is af,
uw werk volbracht,
uw levensavond neigt ten nacht.
Gij zult met blij verlangen
uw loon uit Gods hand ontvangen.

De namis wordt opgedragen in de kerk van Voorde, op vrijdag 25 januari 1991, om 18.30 u.

De families VAN HOUDENHOVE en VAN SNICK,

danken U oprecht voor de blijken van innig medeleven in hun rouw.

Druk. Van Damme P., Voorde - Tel. 054/32.78.90
Begraf. Rudy Galle, Ninove - Tel. 054/33.22.31