

De dood is de verlossing van vele ellenden; zij is een schat voor dezer die godvruchtig geleefd hebben.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## RENE VAN HOUTTE,

echtgenoot van Mevrouw

## ELODIE VAN HOUTTE,

geboren te Berchem (Oud.), de 24 September 1897 en godvruchtig overleden te Kruishoutem, de 10 Februari 1953, gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Welzalgig is de sterveling  
die nooit in kwade wegen ging  
maar die zijn leven, dag en nacht  
Gods wet bewaard heeft en betracht!

Deze duurzame overledene, een overtuigd kristen, leefde stil en rustig van gemoed; trachtte steeds te doen wat God welgevallig was en had immer als grote bekommernis vreedzaam te leven en om te gaan met zijn evenmensen.

Gedurende zijn lange, slepende ziekte heeft hij naar de dood verlangd en gesmeekt, als naar het einde van zijn pijnlijke beproevingen. Doch onderworpen aan Gods H. Wil, heeft hij gelaten aangaard wat de Heer hem overzond.

Duurbare Echtgenote en Kinderen, hebt dank voor Uw genegen toewijding en liefderijke zorgen. Vergeet mij niet in Uw gebeden; eens zien we elkander terug in Gods Rijk.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)

Mevrouw René VAN HOUTTE-VAN HOUTTE,  
Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN HOUTTE-VAN DER BE-  
KEN en kinderen,  
Mijnheer Hypoliet VAN HOUTTE,  
Mejuffer Irma VAN HOUTTE,  
De families VAN HOUTTE-CANNOO en VAN HOUTTE-DE  
PAEPE,

danken U voor de blijken van christelijke deelname.

---

Drukk. G. Meirschaut. Kruishoutem