



DE IONGE HEER  
**Hendrik VANHOUTTEGHEM**

zoon van Roger en Gaby  
VANHOUTTEGHEM-BOSSUYT

geboren te Gent op 30 september 1958 en  
godvruchtig overleden in het Akademisch  
Ziekenhuis te Gent op 25 mei 1977,  
gesterkt door het Sakrament der Zieken.

*Rikske*

*Gij zijt heengegaan  
ongeloflijk...*

*Je was zo levenslustig,  
zo onbekommerd om het leven  
je was een brok natuur, zó schoon.*

*Je hield zoveel van je ouders, je broers  
je familie en je vele vele vrienden  
van je beroep  
van je muziek  
en van je minibusje  
het mocht niet,  
dit laatste was té veel.*

*Rikske was van ons.*

*De warme zon van onze ploeg*

*De glimlach van ons huis.*

*Zo mooi hadden Pa en Marc de toekomst  
voor je opgebouwd.*

*Zo speels en plagend was je met Luc en  
Jan.*

*Zo zielsgraag kwam je bij je kersverse  
schoonzus.*

*Zijn Ma omringde hem altijd met haar  
teder moederhart.*

*Bij de laatste groot legde onze ploeg  
zeven madeliefjes onder zijn jong hart.*

*Daar zal hij zorg voor dragen  
tot we hem weerzien.*

*Dank aan allen.*

*Voor mijn negentien jaren onbezorgd geluk  
dank, dank, dank...*

*Als je me nodig hebt, zal ik bij je zijn.*