



Als blijvend aandenken aan
DE HEER

Victor VAN HOVE

weduwnaar van Mevrouw
Rachel MERCKAERT
echtgenoot van Mevrouw
Emilienne BAYENS

Geboren te Geraardsbergen op
17 januari 1914 en godvruchtig overleden
te Aalst op 20 maart 1993, gesterkt door
het Heilig Oliesel.

Een christelijke sociale bewogenheid vraagt offers. Zo was het ook bij deze man, op zijn eigen wijze. Zijn inzet bracht hem in vele vriendenkringen, in de gemeenteraad, in KWB en in de vakbond, waarin hij streed voor recht en eerlijkheid, voor eerbied aan het verleden verschuldigd, en voor de overeenkomst. Zoals hij gekend was met zijn brede glimlach, zo was hij ook door velen bemind. Naar het einde van zijn leven toe, vraagt elke mens : en wat had ik thuis of voor eigen familie nog beter kunnen doen? Welk deel van het offer van mijn levensweg hebt ook gij meegedragen? Het zijn immers altijd precies die dichtste medemensen, die het laatst nog aan uw ziekbed staan.

Mijn echtgenote, mijn kinderen en kleinkinderen, gij zijt bedankt voor al uw liefde, gezien in uw nabijheid.

Wanneer het ideaal groter is dan menselijke mogelijkheden, dan kan bij velen de wilskracht enerzijds verharderen en anderzijds zijn zwakheid laten voelen. Het sterke leven kan soms te vroeg de doortocht maken doorheen ziekte. Het 'nog kunnen' vermindert bij iedereen.

We hebben samen onvergetelijke momenten gekend, waarvoor we mekaar dankbaar waren. We hebben samen menige reizen gedaan. En nu gaat hij alléén naar het voor iedereen zo onbekende ...

De God Die ons bezielde, en Die ons samen heeft gehouden, 24 jaar lang, Hij was de Reisgezel. Hij is ook gebleven tot het eeuwige leven. We danken de Heer.

We danken, met de Heer, alle mensen die Vic en ons hebben gesteund met een blijk van genegenheid.

De families :

VAN HOVE, MERCKAERT,
DE SCHUITENEER, BAYENS
en PIERAERT danken U voor
uw medeleven in de rouw.

db druk Geraardsbergen Tel. (054) 41 33 62
Rouwonderneming L. Beernaert