

Wie rechtschapen heeft geleefd gaat onbevreesd tot God.

†

BID VOOR DE ZIEL
van MIJNHEER
GUSTAAF VAN HOVER

Echtgenoot van Mevrouw
EMELIE PAREWIJCK

geboren te Aalst 2 November 1888 en godvruchtig overleden te Erpe op 22 Februari 1956 versterkt door de troostmiddelen onzer moeder de H. Kerk.

Lid van de godvruchtige genootschappen der parochie.

— — —

Hij was een man van diep kristelijke overtuiging; eenvoudig en rechtzinnig in zijn levenswandel; hartelijk en gediensig in zijn omgang met de mensen, ingenomen en bezorgd met zijn huisgezin.

Zijn groot geloof schonk hem de kracht om de pijnen en beproevtingen zijner langdurige ziekte verduldig te dragen en ook de berusting toen hij zijn einde zag naderen, want zijn vertrouwen op Gods voorzienigheid was onwankelbaar.

Als goede huisvader was hij voor zijn echtgenote een trouwe steun en voor zijn kinderen een toonbeeld van deugd en plichtbesef.

Dierbare echtgenote, ik dank U voor uw menigvuldige zorgen en oprechte genegenheid, we waren samen zo gelukkig en graag had ik nog enkele jaren bij U gebleven, doch troost U in het gebed: « Heer uw wil geschiede, »

Lieve kinderen en kleinkind waest de steun en troost uwer moeder en blijf mij gedenken in uwe gebeden.

Beminde broeder, zusters, familie en vrienden vaartwel! Ik verwacht U allen in de Hemel.

Genadige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.
(100 d. afl.)

Mevrouw Gustaaf VAN HOVER,
geboren Emelie Parewijck;

Mijnheer en Mevrouw
Karel VAN HOVER - VAN DEN
BROECK;

Mijnheer en Mevrouw
Romain DE RIJCK - VAN HOVER
en kind Johan.

De familiën:

VAN HOVER - PAREWIJCK -
VAN WESEMAEL en DE MOOR.

BEDANKEN.

Uitg. Noël, Erpe.