

„In rijke overvloed
werd ik de genade deelachtig
van onze Heer en daarmee het geloof
en de liefde, die in Christus Jezus zijn.“

(1 Tim. 1, 14)

+

Heer, schenk uw vrede aan

Broeder HERIBALD ALFONS VAN HOYE

geboren te Temse, de 6 juni 1904
geproft als Broeder van Liefde te Gent, de 15
augustus 1926,
berustend in de Heer van ons heengegaan te
Zelzate, de 21 mei 1985; getroost door de
H. Ziekenzalving en de Eucharistische Christus.

„Dat is onze God op wie wij hoopten
Hij heeft ons gered :...
Laten wij jubelen en ons verheugen
in de redding die Hij ons bracht.“

Alleen wie gelooft in de oneindige Liefde kan dit
woord van Jesaja in de mond nemen. Voor zulke
mens is de dood een overwinning op alles wat in
dit leven ons kan drukken of tijdelijk onze vreugde
ontnemen.

Een religieus, die gans zijn leven heeft gemaakt
tot een liefdedienst aan de minsten van onze broeders
draagt in zich jarenlang deze triomfkreet, deze
liefde-overtuiging : Ik ben geborgen in Gods lom-
mer ! In volheid breekt ze dan door in zijn laatste
levensjaren tot een : „Kom, Heer Jezus, kom !“

We hoeven over deze Broeder niet veel anders te
zeggen want in dit geloof heeft hij geleefd en is

hij ook heengegaan van ons. De Vader draagt nu
wel zorg voor Hem.

Diërbare Oversten en Medebroeders, ons samen-
leven en werken is voor mij een troost en sterkte
geweest om dit aardse bestaan schoon en vreugde-
vol te maken.

Moge ons gemeenschapsgebed zich bestendigen in
het uitzicht van het eeuwig leven. Dank om uw
broederlijke liefde.

Geliefde Broers en Zusters en Familieleden, vooral
Gij die met mij uzelf hebt gegeven in volheid aan
de Heer en zijn Kinderen, zoals wij ons één wisten
gedurende ons ganse samenleven, zoals onze Ouders
het ons leerden in woord en daad, zó blijven
wij nu ook nog mensen van vertrouwen in God,
die ons allen troost altijd.
Ik reken op uw bede vooral als gij samenkomt rond
het altaar.

Bemide Vrienden, die ik zolang heb verzorgd in
vaderlijke goedheid, ik zal aan U allen blijven den-
ken in de hemel. Leef schoon en godgenegen, dan
zullen wij elkaar eens weerzien in de eeuwigheid.

Waarde Medebroeders en Verpleegsters van het
Rusthuis, mijn dank aan U om uw dienstbaarheid
en goedheid blijft u steeds toegezegd.

„Onder uw bescherming, Hemelse Moeder, ga ik op
naar Uw Zoon.“

De Broeders van Liefde,
De families VAN HOYE - D'HAEN,

danken U van harte voor uw oprechte
deelneming en gebed.