



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**Albert, Marcel VANHUFFEL**

weduwnaar van Mevrouw Suzanne ANSENS

geboren te Oprakel op 28 oktober 1918 en  
overleden in de kliniek Zusters van  
Barmhartigheid te Ronse op 29 juni 1999,  
gesterkt door het Sacrament  
van de ziekenzalving.

*Oud-Strijder 1940-1945.*

*Lid van de socialistische bond van de gepensioneerden.*

*De families VANHUFFEL, GABRIELS,  
ANSENS en HOEBEKE  
danken u voor uw medeleven en gebed.*

Liefste Pa,

Jouw onverwacht heengaan was voor ons een grote schok. Alhoewel je door het leven niet werd gespaard, bleef je toch een geboren optimist. Je leefde naar de toekomst, niet met het verleden. Het immens verdriet dat je overkwam heb je stilletjes aanvaard en verwerkt, zonder morren, zonder er anderen mee lastig te vallen. Je leven lang ben je een harde werker geweest. Alles wat je deed, deed je voor jouw gezin dat altijd op de eerste plaats kwam.

De eenvoud en de wijsheid die jij uitstraalde waren voor iedereen een voorbeeld.

Je was geen man van woorden, maar van daden, steeds bereid om te helpen. Je was overal graag gezien. Wij en je ontelbare vrienden zullen je missen.

Liefste Pa, het was goed om bij jou te zijn. Het was goed om je dochter te mogen zijn. Jij hebt leren leven zonder de dierbaren die je verloor. Nu is het aan ons om te leren leven zonder jou. Het zal moeilijk zijn, maar de vele herinneringen aan de mooie momenten die we samen hadden, zullen we blijven koesteren.

Liefste Pa, het ga je goed, wij zullen je lieve glimlach nooit vergeten !

*De namis zal worden opgedragen  
op vrijdag 30 juli 1999 om 18.30 uur  
in de parochiekerk Sint-Martinus te Oprakel.*

---

Rouwlf. Fun. & Drukw. B.V.B.A Raoul, Brusselsestraat 70,  
Brakel - Tel. 055/ 42 24 49

