

Zoals het de Heer behaagde zo is het geschied; de naam van de Heer zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

CAMILLE VAN HUFFEL

weduwnaar in te huwelijk van Robertine De-vuyst, echtgenoot van Marie Adeline Druwez geboren te Chatelineau de 17 oktober 1880 en overleden te Zegelsem de 2 mei 1967, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Voor ieder mens, hoe hoog ook in jaren, komt eens op deze wereld de laatste dag, het uur van het pijnlijk afscheid, maar ook het uur van de grote ontmoeting met de levende en verzezen Christus.

Na een leven gevuld met arbeid en bezorgdheid heeft de Heer hem een rustplaats geschonken beter dan deze die hij terecht op aarde mocht genieten. Daar werd hij nu opgenomen om er de eeuwige beloning te ontvangen.

Mijn ziel heeft op de Heer betrouwd, want bij Hem is barmhartigheid en overvloedige verlossing. Een vermorzeld en rouwmoedig hart zult Gij o God, niet verstoten.

Dierbare echtgenote, kinderen, familie en vrienden, ik verlaat u met de herinnering aan hetgeen gij voor mij gedaan hebt. Ik dank u allen zeer oprecht, vooral ook u, eerwaarde zusters van het Rusthuis te Zegelsem, voor de liefdevolle zorgen waarmee gij mij hebt omringd en voor alles wat gij gedaan hebt om mijn lijden lichter te maken en mij voor te bereiden op de tocht naar de Heer.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

De families

VAN HUFFEL, DRUWEZ, ADAM en
MATTHYS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Dr. Modde Everbeek