

Mooie dromen...

Gaan steeds in ijdele hoop verloren

Wanneer wij niet geloven in de Christ

Die leeft, in het diepste van ons hart !

(5 Santiago Vasco)



Wij bidden, Heer, geef uw vreugde en vrede  
aan de Jongeheer

## Danny VAN HUFFEL

zoon van Marcel en Suzanne ANSSENS,

geboren te **Opbrakel** op 12 april 1959 en na  
een smartelijk ongeval overleden in het A.Z.

te Gent op 1 september 1976,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Voetbalclub F.C. Brakel

Student aan het Atheneum te Anvaing

Heer, na een weldoende zonnige vakantieperiode, toch zo onverwachts en verschrikkelijk is de slag die de achtbare familie komt te treffen bij het tragisch ongeval, na een training van deze uitmuntende, jonge en moedige, zachtaardige en zo beminde voetballer « Danny ». De brave jongen had in zijn gelukkige huiskring een uitstekende opvoeding genoten. Zijn geliefde ouders hebben zich totaal ingezet om hem een verzorgde en verzekerde toekomst voor te bereiden. Gezien het goede voorbeeld van zijn ouders, heeft hij hun verwachtingen beantwoord. Hij was de vreugde en de zonnestraal in de familiekring. Door zijn minzame, grote en altijd parate dienstvaardigheid, won hij de genegenheid en de vriendschap van allen die hem kenden. Op school was hij voor iedereen een voorbeeld van werkkraft en goed gedrag. Als kameraad bleef hij de bezorgde en voorzichtige, gezellige speelmakker.

Maar de dood, die in haar greep niets ontziet, kwam zo onvoorziën een einde stellen en sloeg zo ontzettend toe, na enkele dagen van twijfel en hoop. Spijts de beste medikale zorgen en vurige gebeden werd dit beloftevol jong leven, boordevol hoop, zo gaaf en levenslustig, zo gelukkig en door allen bemind en betreurd, in één slag onmedogenloos uit ons midden weggerukt.

Bemide ouders, zwaar is de slag, onherstelbaar het verlies. Uw grote liefde en onvermoeibare zorgen, mijn diepe verkleefdheid aan U en mijn geliefde zuster en schoonbroer, hebben Gods wilsbeschikking en het onbarmhartige van de dood niet kunnen verhinderen. Moge de Heer U vertroosten en versterken in deze dagen van het afscheid. Ik was te wel voor deze wereld en leef nu gelukkig bij de Heer.

Mijn vrienden, studiemakkers en spelers van F.C. en al met wie ik in contact was, zoveel herinneringen geven thans kleur aan deze gedachten : « De mens wikt en God beschikt ». Niets is zekerder dan de dood en niets is zo onzeker als dag en uur. Weest bereid !

De families VAN HUFFEL-ANSSENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van medeleven in deze pijnlijke rouw.**

Uitg. S. Gijssels, Opbrakel