

Heer, geef haar de Eeuwige Rust.



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

ELODIA VAN HUFFEL

weduwe van de heer

RENÉ TUYPENS

geboren te St. Martens-Lierde de 5 maart 1894 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen, H.-Hart-
kliniek, de 22 april 1964, voorzien van de HH. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke zegen
" in articulo mortis ".

Het lijden en de beproevingen, ziekte en tegenslag
met verduldigheid gedragen krijgen hun eeuwige
beloning in de Hemel.

Mensen die met die gevoelens naar de Vader gaan,
zetten de verdiensten van hun leven om, in eeuwige
beloning. Zulke mensen, verlaten dit aardse tranen-
dal zonder vrees, onderworpen aan de Heer, die zij
gans hun leven onderworpen aan zijn Raadsbesluiten
hebben gevolgd.

Haar ganse leven stond in het licht van hare ver-
voorzien Genade. Nu zal zij de Heer behagen in
het Land der Levenden. Na een leven van " dienen "
in dienst van haar Gezin, haar Man en Kindren ten
bate, zal de Kroon der Beloning aan de Echtgenote
en Moeder haar deel worden. Zonder veel omhaal
van woorden, maar gediensig van nature vergat zij
haar eigen smarten en lasten, om dienst te bewijzen
aan geburen die nog grotere nood kenden dan zij
zelf.

Wij bidden te samen met allen, die haar dank
verschuldigd zijn: " Heer, geef aan uw Engelen bevel
uwe Dienares, in hun gezelschap op te nemen. Laat
haar delen in de vreugde der verrijzenis. Wis alle

fouten weg, die zij door zwakheid misleid, heeft
bedreven. Gij die van de mensen houdt, alover onze
fouten heen. Geef haar vergiffenis aan haar, die ver-
giffenis schonk en wees haar genadig. Dit vragen
wij U, door Christus onze Heer. "

Dierbare Kindren, mijn pijnlijke taak is hier bene-
den volbracht. Ik ben Vader gaan vervoegen in de
Hemel: leeft gij nu naar de christelijke opvoeding,
die uw ouders, getracht hebben U bij te brengen.
Leeft verzoend met God en de Mensen, dan komt
ook eens voor U de dag der Beloning. Laat onder-
tussen niet af voor uw ouders te bidden.

Dierbare Familieleden, hebt dank voor uw gene-
genheid en zorgen. Moge de Heer u lonen voor uw
werken van Barmhartigheid mij bewezen. Goede
Geburen, ik heb u vrij plots verlaten. Moge de Heer
ons allen genadig zijn. Indien U mij waardig oordeelt
gedenkt mij hierom met een vroom Familiegebed.

H. Hart van Jezus, ontferm U over haar.

H. Ursmarus bid voor uw Beschermeling.



De familiën

VAN HUFFEL, TUYPENS,
PERSOONS, HERREGODS en
WALRAEVENS,

danken zeer hartelijk voor
uw christelijke deelneming.

Uitg. Mw De Croo, Defting