

Wel zalig is de sterveling,
die nooit op kwade wegen ging
maar die zijn leven dag en nacht
Gods wet bewaard heeft en betracht. G.G.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Henri - Remi VAN HUFFEL

weduwnaar van Mevrouw
Maria-Elisa GABRIELS,

geboren te Schorisse op 6 februari 1881 en god-
vruchtig overleden te Opbrakel op 19 november 1963.
Bediend door de H. Sacramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Een goed geordend leven verblijdt het hart, het ver-
schafft diepe vreugde, een lang en gelukkig leven
en doet zoveel troost en zegen nederdalen over de
familie.

We hebben Henri allen gekend als een naarstig
werkman, als een zacht en vriendelijk mens. Hij
leefde onder ons, aller harten opbeurend, altijd min-
zaam en opgeruimd, altijd goedhartig en toegevend.
Haast eender verlieden zijn dagen in rust en vrede
van zijn familie en zijn wijk, de Bosstraat. In zijn
jeugd en sterke mannenjaren heeft hij naarstig en
met vlijt gewerkt in Frankrijk, in de mijnen en de
steengroeven. Zijn ganse leven is een opgang ge-
weest in de arbeid, een zorg en toewijding voor
een eerlijk bestaan, voor zijn geliefde vrouw en zijn
kinderen. Op zijn werk, dat hij voorbeeldig en plicht-
vol uitvoerde, was hij een trouwe en goede werk-
makker, een gewaardeerd man bij zijn patroons. Stil
en eenvoudig is zijn leven bekrond geweest in een
schone en gelukkige oude dag, in de warme en ge-
zellige familiekring.

Mijn duurzame kinders, schoon- en kleinkinders,
vanwie ik zoveel hield en die het voorwerp waart
van mijn arbeid en zorgen, dient de Heer als goede
kristenen. Het leven is als een damp die oprijst en

weldra verdwijnt. De dood is het uur der waarheid
en leert ons de zaken kennen zoals ze zijn, een
schaduw, stof en as. Aan allen mijn innige dank,
U vooral, Clarisse, voor al uw toegewijde zorgen
en voor alles wat ge voor mij gedaan hebt na het
heengaan van moeder. De Heer zegene en beware
U allen.

Familieleden en vrienden, dank om uw genegen-
heid en vriendschap, vergeet mij niet in uw gebeden.
Vaartwel!

Heer geef hem de eeuwige rust in het eeuwige
Licht van de hemel.



De Families

VAN HUFFEL,
ROOS,
GABRIELS,
VERBEKEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel