



TER ZALIGE NAGEDACHTENIS VAN
DE HEER

MARINUS VAN HUFFEL

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN LIERDE

geboren te Maarke-Kerkem op 14 november 1912
en overleden te Ellezelles op 6 februari 1981,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Marinus is van ons te vroeg heengegaan,
slachtoffer van zijn plichtbewust leven.

Hij werkte inderdaad 33 jaren met veel moed
en offerzin in de koolmijn, waar hij, zoals veel
anderen, zijn gezondheid heeft gelaten om zijn
echtgenote, haar kinderen en kleinkinderen, al-
les te bezorgen wat ze nodig hadden.

Zoals Paulus het zegt, hij leefde niet voor
zichzelf maar voor de anderen. Zijn vreugde be-
stond er in anderen gelukkig te maken. Daarom
was hij een goed mens die zoals zovele werk-
mensen hard heeft moeten werken om zijn
brood te verdienen in leed en zweet. Wij be-
wonderen en bedanken deze goede mens voor
alles wat hij was en deed.

De laatste tijd nam het kwaad toe en hij is
er ook onder bezweken, na veel lijden.

Zoals zijn goddelijke meester, heeft ook hij
zijn kruis gedragen. Dat de Heer hem nu opne-
me in zijn vaderlijk huis waar hij voor eeuwig
vrede en geluk moge kennen.

Beste echtgenoot en schoonvader, gij zijt al-
tijd zeer goedhartig en moedig voor ons ge-

weest, en we hebben aan U veel te danken.
Nooit zullen we U vergeten in ons gebed en
ons hart. Wij danken U voor alles.

Beste echtgenote en gij allen die ik heb
liefgehad, ik dank u voor uw wederliefde.

Beste familie, vrienden en kennissen, ik dank
u voor uw vriendschap.

Wees mij indachtig in uw gebed.

Moeder Maria bid voor hem en voor ons allen.

Mw Marinus VAN HUFFEL, geboren Maria VAN
LIERDE,

Hr en Mw Michel ROOS-BIEBUYCK,
Heer José VANCUYNEBROUCK-ROOS,

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Zijn broers, zusters, schoonbroers, schoonzus-
ters, neven en nichten,

De families VAN HUFFEL, ROOSEN, VAN LIERDE
en VERSMISSEN,

danken u van harte voor de blijken
van genegenheid.

Begraaf. Firma Aelvoet, Ronse