

Zacht is de dood van hen die Gods liefde in hun hart dragen.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

Mevrouw

Victorina VAN HUFFEL

weduwe van de Heer

REMI SURDIACOURT

geboren te Parike op 18 maart 1880 en er godvruchtig overleden op 18 februari 1973, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken. Lid van de Confrerie van de H. Barbara en de H. Jozef.

Schoon en vruchtbaar is het leven geweest van deze duurzame overledene. Zij was een echt kristelijke vrouw, in lief en leed getrouw aan God. Uit haar persoon straalde eenvoud en ongekunstelde godsvrucht; zij ging door het leven, elke dag aanvaardend als een geschenk uit Gods vaderlijke handen. Vol bezorgdheid leefde zij tot in haar hoge ouderdom voor haar gezin.

De laatste maanden werd haar de gelegenheid geboden biddend na te denken over de komende ontmoeting met de Heer. Hierin vroeg zij Maria om hulp en bijstand.

Bevrijd van angst voor de dood is zij zacht haar Verlosser tegemoet gegaan, om te genieten van een welverdiende rust.

Lieve moeder, al doet uw heengaan ons pijn, wij willen God danken omdat gij zolang bij ons mocht blijven. U ook danken wij voor wat gij voor ons geweest zijt en gedaan hebt.

Wij blijven U in onze gebeden gedenken. Blijf gij van bij de Heer over ons waken, opdat het voorbeeld dat gij ons hebt gegeven een blijvende stempel moge drukken op ons leven.

Dan komt eens de dag van een blij en eeuwig weerzien.

De families VAN HUFFEL, SURDIACOURT,
DE ROO, DE NAUW,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel