

Dankbaar aandenken aan



De heer

Wilson Van Huffel

echtgenoot van Mevrouw
Lucrèce Peyskens

*geboren te Oudenaarde op 4 juli 1949 en thuis
in familiekring overleden op 21 januari 2008,
gesterkt door de ziekenzalving.*

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
schoonmoeder en ook zijn zus, schoonbroer en
schoonzussen danken u voor uw genegenheid
en uw medeleven bij dit afscheid.

De namis wordt opgedragen op zaterdag
23 februari 2008 om 18.30 uur in de
Sint-Petrus en Urbanuskerk te Huise.

Wat was je toch een lieve echtgenoot. Een papa van weinig woorden maar van zoveel daden. Een vriend, een aangename collega en een luisterend oor voor velen.

Je hebt je vele jaren vol enthousiasme ingezet voor je werk. Niets was je te veel. Je was zo praktisch ingesteld dat je voor alle problemen een oplossing vond, dit gaf je telkens een grote voldoening. Je voerde alles uit op je eigen beredeneerde manier, maar je deed het toch zo goed.

Je hield ontzettend veel van je kleinkinderen Remi en Henri en je wachtte tot de geboorte van je derde kleinkind Celeste.

Drie jaar na **jouw** pensioen kwam je ziekte als een donderslag bij heldere hemel. Je wou nog zoveel doen. Gedurende negen maanden werd je heen en weer geslingerd tussen hoop en ontgoocheling.

Geheel onverwacht werd je kort na Nieuwjaar opgenomen. Toen je na twee weken thuiskwam, was je al moe gestreden. Een paar dagen later ben je heengegaan omringd door je familie.

De bloemen die je voor Lucrèce haar verjaardag liet sturen toonden hoeveel je van haar hield.

*Wilson, papa, nonno, broerke, nonkel,
we zullen je missen.*



Wilson Van Huffel
1949 - 2008

Uitvaartzorg D'hondt, voor Gavere en Zingem 09/384.74.11.