

*« Voor al wie in U geloofd, Heer,
wordt het leven niet weggenomen
maar vernieuwd ».*

In dankbare genegenheid bidden wij
voor de zielerust van Mevrouw

Alice Maria VAN HULLE

echtgenote van de Heer
ACHIEL DE SCHAMPHELEIRE

geboren te Leupegem op 19-11-1906
en er vrij onverwacht overleden
op 5 mei 1976
gezalfd met de H. Olie.

Bij het heengaan van deze eenvoudige en ingoede vrouw en moeder, danken wij de Heer voor alles wat haar leven betekend heeft voor dezen die haar waren toevertrouwd.

Alice was 'n hartelijk en goed mens, vriendelijk en spijs haar langdurige ziekte steeds nog gereed tot hulp en bijstand.

Ze heeft hard gewerkt, ze was eerlijk in de omgang met medemensen en zeer geduldig in de vele beproevingen die elk mensenleven kent.

Om dit vlijtig en verdienstelijk leven danken wij God in onze droefheid en bidden... « Heer, neem uw

*dienares op in uw liefde en vreugde
en geef haar vrede en onvergankelijk
geluk ».*

Dierbare echtgenoot, zoon en kleinkinderen, gij weet toch hoe gelukkig ik bij U was en U heb liefgehad. Uw genegenheid en zorg was mij een sterkte en troost. Dank U om deze diepgevoelde liefde.

Laat ons biddend samen blijven en troosten met de gedachte dat wij elkaar zullen weerzien bij de Heer.

O. L. Vr. van Kerselare, bid voor ons

De Heer Achiel De Schampheleire,
De Heer Victor De Schampheleire -
Van Lancker,
Mejuffr. Gwenda De Schampheleire,
Jongeheer Giovanni De Schampheleire,
De families Van Hulle-Decuyper en
De Schampheleire-Bordeaud'hui

DANKEN
*om uw meevoelen
in hun rouw.*

Drukk. Vandevelde, Oudenaarde