

Mijn Jezus als ik sterve
Weet ik dat ik niet verderve
Uw naam staat dan in mij geschreven
Hij heeft des dodes vrees verdreven.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

VAN HULLE Arthur

weduwnaar van Mevrouw
DE CUYPER Clara

geboren te Melden op 12 februari 1880 en tot
het eeuwig leven opgeroepen te Oudenaarde op
6 november 1966; gesterkt door de H.H. Sacra-
menten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

De dood is voor de kristenmens geen onver-
biddelijk einde, maar veeleer een poort die wijd
open staat op de eeuwigheid, waar God ons
wacht.

Deze man heeft van jongsaf anders niets ge-
kend, dan zijn dorp, zijn gezin, zijn kerk en zijn
Heer; hij heeft voor hen gezorgd als voor de
appel van zijn oog. Een boom was hij van ge-
zondheid, maar ook van goedheid, eerlijkheid,
rechtvaardigheid en minzaamheid; een boom die
de vruchten van bloeiende kinderen heeft voort-
gebracht. Na een leven van harde arbeid en
strijd voor zijn kroost, bleef hij achter met zijn
herinneringen en genoot hij, een rustige oude
dag in het rustoord, dat hem zo dierbaar was
en waar zijn eenvoudig, maar diep gelovig gebed
zijn kracht en troost was, hem de moed schonk;
om in volle overgave en zonder heimwee of spijt
afstand te doen van dit aardse leven. Zalig de
dienaar die de Heer bij zijn komst wakende
vindt, Hij zal hem aanstellen als heer over al
Zijn goederen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, omringd door u allen ben ik rustig
heengegaan. U weet hoe innig ik U allen lief
had en wat ik voor U deed, mijn stervende stem
zegt U dank om uw tedere liefde en bezorgd-
heid voor mij; Blikt hoopvol ten hemel, daar
blijf ik over U allen waken met moeder, tracht
bij mij en bij elkaar te blijven in eenzelfde lief-
de, die ik U heb voorgehouden, dan blijven we
wonen in het huis van één zelfde Vader.

Mijn beste vrienden van het Rustoord, veel
gelukkige jaren en dagen mocht ik met U door-
brengen als broers en zusters te zamen. Ons
gezamenlijk bidden van het rozenhoedje was de
voornaamste schakel van de ketting die ons samen
hield; laat het nu de enige schakel zijn waar-
door we met elkaar verbonden blijven. Hebbe
dank, om uw genegenheid.

Eerwaarde zusters, met moederlijke zorg hebt
U mij omringd, dank om Uw eindeloze toewijding.
De Heer weze uw loon.

Uw meelevende, maar vooral uw meebidden
waren voor ons een steun en troost. We danken
U daarvoor van harte.

De families VAN HULLE. DE CUYPER,
HENNEBERT, SERTEELS.

Drukk. M. Gasthuys-Van Brabant. Leupegem