

Tussen de beproevingen van dit leven schittert voor de gelovige de troostvolle hoop op een blijde verrijzenis.

†

TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN MIJNHEER

Joseph - Florent VAN HULLE

echtgenoot van

Mevrouw Maria - Julia Van Assche

geboren te Oudenaarde op 29 september 1896, en aldaar in de Heer ontslapen op 22 oktober 1961, voorzien van het II. Oliesel.

Uitgeput van krachten, in een gevorderde ouderdom; als waardige bekroning van een hard en arbeidzaam leven, is onze duurzame overledene tot eeuwige rust en het eeuwig leven opgeroepen.

Door de dood wordt het leven verwisseld, niet weggenomen, en terwijl dit aardse huis in puinen valt wordt in de hemel een eeuwige woonstede voorbereid. De mens wikt, maar God beschikt; zoveel plannen worden door de wankele mens gemaakt in dit korte leven maar alleen de H. Wil van de almachtige God geschiedt

Het leven is geen vrede alhier
Geen wapenstilstand vragen
Het leven is de krijgsbanier
Tot in Gods handen dragen.

Deze welke wij vandaag ten grave dragen, was goed van hart, vriendelijk in zijn omgang, gedienschtig en goed voor de zijnen.

Dierbare echtgenote en kinderen, wij leefden altijd eensgezind in liefde met elkander verenigd. De dood is slechts een tijdelijke onderbreking van deze familieband. In Christus vinden wij de zekerheid der verrijzenis en de troost van een gelukkig weerzien.

Gij allen die mij gekend hebt, vergeet mij niet in uwe dagelijkse gebeden. Tot weerziens.

Drukk. M. Gasthuys-Van Brabant, Leupegem

Mevrouw Maria VAN ASSCHE ;
Mijnheer Gaston VAN HULLE en kinderen ;
Mijnheer Adrien VAN HULLE ;
Mijnheer en Mevrouw Etienne VAN HULLE-DE CLERCO en kind,

De families VAN HULLE, VAN ASSCHE, CAMPHYN en VAN DE VYVERE.

*denken U van harte om uw gebeden
en uw blijken van innige deelneming.*