

*Onze Vader, die in de hemelen zijt, —
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.*

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Heer OMER VAN HULLE

geboren te Leupegem op 26 mei 1879, en er godvruchtig overleden op 17 september 1959,
voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk
en de Apostolische zegen.

— — —

Vreedzaam en minzaam, wijs in woorden, bedacht en bezadigd, altijd gereed om hulp te bieden, zo was de dierbare overledene. Na een leven van werk en kommer heeft hij een gelukkige en rustige oude dag gekend omringd van de liefde en genegenheid van zijn familie, algemeen geacht en bemind. Zijn dood was kostbaar in de ogen des Heren; de trouwe dienaar beladen met goede werken mocht zijn beloning in ontvangst nemen.

Teergeliefde neef, hoe kan ik U ooit bedanken voor al het geluk dat ik in uw huisgezin mocht smaken. Dierbare nicht U vooral zeg ik hartelijk dank omdat gij steeds mij ter zijde stond met een echt moederlijke bekommernis en zorg. Aan U beide heb ik zoveel te danken. Ik kan U niet lonen maar de rechtvaardige en goede God zal U belonen en u gelukkig maken hier en later.

Duurbare familieleden en vrienden treur niet over mij want ik ben bij God voor altijd gelukkig maar bidt voor mij en vergeet mij nooit.

Drukk. M. Gasthuys-Van Brabandt, Leupegem.

Mevrouw Louis †DERNICOURT-VAN HULLE,

zijn zuster;

Mejuffer Maria DERNICOURT;

Mijnheer en Mevrouw Joseph DERNICOURT-VAN AUDENHOVE en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Georges AELVOET-BAUTERS;

Mijnheer Florent VAN HULLE;

Mijnheer Arthur VAN HULLE;

Mijnheer en Mevrouw Joseph WALRAET-VAN HULLE;

Mijnheer en Mevrouw Omer VAN HUFFEL-OLIVIER;

Mijnheer en Mevrouw Jules VAN HUFFEL-TAELMAN;

Mijnheer en Mevrouw Hector RONSE-VAN HUFFEL;

zijn neven, nichten en bloedverwanten;

De families VAN HULLE, VAN VOSSEL, AELVOET;

*danken U van harte om uw gebeden
en uw blijken van innige deelneming.*