

HEER JEZUS, WEES HEM INDACHTIG !



VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

Joseph VAN IMMERZEELE,

weduwnaar van Mevrouw

Bertha VERBRUGGEN,

geboren te Balem. op 26 juni 1895
en godvruchtig overleden te Oosterzele,
op 18 juni 1971,

gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

Wij hebben hem niet verloren, die heenegaan is uit een wereld waaruit ook wij moeten vertrekken ; wij hebben hem alleen maar laten gaan naar dat andere leven van geluk zonder einde. Daar zullen diegenen ons des te dierbaarder zijn, naar gelang we ze beter hebben gekend. — Het is billijk en heilzaam, Heilige Heer, dat wij U altijd en overal dank zeggen, ook bij het afsterven van onze dierbaren. De droefheid van het sterven wordt voor ons, kristenen, gelyk door de belofte van de toekomstige onsterfelijkheid en het eeuwige, hemelse leven.

Het geloof van deze overledene was eenvoudig, zijn vroomheid zonder vertoon, zijn vriendschap ongeweinsd. Hoewel alleen in zijn huisje, leefde hij niet eenzaam, zijn hobby van het duivenliefhebberschap deed hem zo vaak ten hemel kijken en... naar God. "Hij is altijd bij mij" zegde hij bij zijn bediening en hij wees naar het Kruisbeeld boven zijn ziekbed.

Dierbare Kinderen hebt dank voor uw zorgvolle genegenheid en toewijding. Moge O. L. Heer er U om zegenen en ons eenmaal allen met Moeder bij elkaar brengen in het Vaderhuis van O. L. Heer.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 09/705619

Heer en Mevrouw Roger VAN CAENEGHEM-VAN IMMERZEELE en kinderen ;
Heer en Mevrouw Georges DE VOGELAERE-VAN IMMERZEELE en kinderen ;
Heer en Mevrouw Maurice VAN WAEYENBERGHE - VAN IMMERZEELE en kinderen ;
Heer en Mevrouw Marcel VAN IMMERZEELE - VAN HESSEHE en kinderen ;

De families : VAN IMMERZEELE, VERBRUGGEN,
UYTTERHAEGEN en VAN BEVER,

gevoelig voor uw blijf van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.