



OM EEUWIG GELUKKIG TE LEVEN WERD  
GEROEPEN BIJ DE HEER

DE HEER

**Alfons VAN IMPE**

echtgenoot van Mevrouw

Alice VIVILLE

geboren te Wanzele op 9 mei 1904 en onverwachts overleden te Ronse op 4 maart 1970, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

---

Een leven van zware arbeid op de bouwerven heeft deze man achter de rug. Met zijn mannenkracht heeft hij het zijne bijgedragen om de wereld beter en bewoonbaarder te maken. God had hem een taak in deze wereld gegeven en zoals alle mensen heeft hij getracht zijn opdracht tot een goed einde te brengen. In de stilte van de nacht heeft hij geruisloos zijn hoofd neergelegd in de barmhartige handen van God.

Moge hij na de zware vermoeiende levensdagen de rust en de vrede van God ontvangen en opgaan naar het paradijs van hemels geluk.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uw genegenheid; het afscheid dat ik van u nam is onverwacht geweest, doch de scheiding is niet voor altijd.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

De families VAN IMPE, VIVILLE, BUYENS,  
DE STAERCCKE,  
danken u voor uw blijken van deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Hoogstr. 21, Ned.