

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Emiel VAN IMPE

echtgenoot van Mevrouw

ROSALIE NOËL

geboren te Erondegem, de 23 januari 1885 en godvruchtig overleden te Erpe de 4 januari 1959, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Onze dierbare overledene laat een diepe leente na bij al zijn vrienden en in zijn wijk waarvan hij door zijn nimmer falende vrolijkheid immer de bezieler en het middelpunt was. Aan zijn opgeruimd gemoed paarde hij tevens de diep godsdienstige inborst. Steeds trouw aan al zijn godsdienstige plichten, deugdzaam en voorbeeldig in zijn leven, vol onderwerping in zijn kortstondige en pijnlijke ziekte, kan hij terecht als voorbeeld der anderen gesteld worden.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind, zusters en familieleden, hebt dank voor uwe goede zorgen. Mijn heengaan vervult uw ziel met smart en droefheid, doch toont ons des te duidelijker dat ons aardse leven slechts een overgang is naar een beter en blijvend leven van geluk en zaligheid. Hoe tevreden ben ik dit nooit uit het oog te hebben verloren. Volgt mijn voorbeeld na, vervult trouw uw kristelijke plichten, dan zien wij elkander weder in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 dagen afl.

De familiën VAN IMPE,
NOËL,
DE SUTTER,
DE RIJCKE,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en voor uw
gebeden.

.....
Drukkerij St-Maarten, Erpe.