

Zalig degenen die in de Heer sterven



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Emilie VAN IMPE**

echtgenote van de Heer

**Felix VAN DEN BERGHE**

geboren te Mere, de 31 januari 1888 en godvruchtig overleden te Aalst, 15 november 1963, gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Het lange kwijnende leven heeft de Heer afgesloten; rijk aan eeuwige verdiensten gaat de dierbare overledene bezit nemen van het Rijk dat God beloofd heeft aan de zuiveren van harte.

Haar leven kan niet beter weergegeven worden dan in dit eenvoudig versje van haar dochter kloosterlinge:

Heb dank, o moeder, voor mijn leven,  
Dat ik, door u, aan God kon geven.  
Uw leven, het was niets dan zwoegen,  
Uw schouders vele last eens droegen;  
Tot eens de ziekte uw krachten sloopte  
En niemand meer genezing hoopte.  
Uw machteloos hulpbehoevend zijn,  
Dat was dan steeds uw grootste pijn.  
Voor uw stil verborgen ziekteleven  
Kan God niets dan de Hemel geven!  
Gedenk daar die u dierbaar zijn,  
Tot w'eens samen ons verblij'n.  
Wij bidden voor U dringend teer:  
Geef moeder d'eeuwige rust, o Heer.

Dierbare echtgenoot, van harte dank om de vele jaren trouwe liefde, voor uw onuitputtelijk geduld en tedere zorgen! Van bij de Heer zal ik, wat ik op aarde niet meer kon, voor u zorgen.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, ook u dank ik voor uw oprechte liefde. God zegene u.

En gij mijn dochter, liefdegevangene van de Heer, samen brachten wij het offer van een laatste omhelzing, een laatste kruisken, blijf voor mij bidden tot een blij weerzien.

JEZUS, MARIA, JOZEF. (300 d. afl.)

De families VAN IMPE,  
VAN DEN BERGHE,  
VAN IMPE,  
DE VOS,

danken U innig voor uw gebed en de troost van uw medevoelen in de rouw die hen treft.

.....  
Drukkerij St-Maarten, Erpe. Tel. 28380