



Bid voor de zielerust van

MIJNHEER

Georges VAN IMPE

echtgenoot van

Mevrouw Marie-Louise Muylaert

geboren te Sint-Lievens-Houtem, de 23 maart 1904
en plotseling overleden te Bergen, de 16 oktober 1967,
voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de
H. Kerk, in extremis.

Oudstrijder 1940 - 45.

Sterven is een harde wet voor elke mens, doch wanneer
men als kristen geleefd heeft, wordt dit sterven de over-
gang naar een schoner leven; het afsterven opent dan de
poorten op het eeuwig geluk.

Georges was een brave en gediensige man, minzaam,
ijverig en rechtvaardig. Goede echtgenoot en vader heeft
hij zijn leven lang gearbeid voor het welzijn van de zijnen.
Om zijn bereidwilligheid en eenvoud werd hij door elkeen
geacht.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleine Eric, valt het
scheiden pijnlijk, het is een troost te denken dat vader
een beter leven is ingetreden; ik dank U om uw genegen-
heid en zorgen; helpt mij verder door uw gebeden de
plaats van licht, rust en vrede te bereiken.

Duurbare familieleden en vrienden, weest mij indachtig
in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Mevrouw Georges VAN IMPE-MUYLAERT; zijn echtgenote,
Mijnheer en Mevrouw André VAN IMPE-MOUCHART; zijn kinderen,
Jongeheer Eric VAN IMPE; zijn kleinkind,
De families VAN IMPE, DE SMET, MUYLAERT en DE MCOR.

Diepgevoelig aan uw blijken van christelijke deelneming,
betuigen wij U onzen innigen dank.

Drukk. Van Herzele - Ouden-Eine