

O groot geheim van de dood! Hoe goed leert gij
ons kennen wat we zijn in deze nietige wereld.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Germaine VAN IMPE

echtgenote van Mijnheer

REMI BOSSELOO

geboren te Erpe, de 6 september 1902 en er bij onge-
val schielijk overleden de 10 september 1961, ge-
sterkt door het H. Oliesel in extremis.

Niets is zekerder dan de dood, niets onzekerder
dan het uur. Nutteloos is het tijdelijk leven, tenzij
de mens het gebruikte om het eeuwig leven te ver-
dienen. (H. Aug.)

Gods goedheid had haar gezegend met een edel,
vroom en opgewekt gemoed. Haar grootste geluk
vond zij in anderen te helpen en bij te staan, en
overal waar zij verscheen werkte haar levensblij-
heid aanstekelijk op iedereen.

De beproeving bleef haar niet gespaard; haar
zoonje werd haar plots ontrukkt, zoals ook zij nu
onvoorziens tot de Heer werd geroepen. Nooit ech-
ter heeft zij haar vertrouwen op Gods Voorzienig-
heid verloren, doch in haar geloof putte zij de
kracht alles met onderwerping te dragen.

Mijn geliefde echtgenoot, gij trouwe en goede
levensgezel, wat hebben wij toch gelukkige dagen
samen doorgebracht. Daarvoor dank ik U en laten
wij samen daarvoor de goede God danken. Wees
ook thans groot in deze begroevening en vol onder-
werping aan Gods Wil.

Beste familie en vrienden, geburen en kennissen,
bidt voor mijn ziel tot we elkaar weerzien in de
Hemel.

H. Hart van Jezus, uw rijk kome. (300 d. afl.)

Heer Remi Bosseloo, *haar echtgenoot,*
De familiën Van Impe,
Bosseloo,
De Grootte,
Van Dorpe,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en voor uw
gebeden.

Begravenisondernemingen R. De Mol, Erpe