



Werden in Gods liefde opgenomen

MEVROUW

**Lutgarde VAN IMPE**

echtgenote van de Heer

**WILFRIED VAN DEN BOSSCHE**

geboren te Bavegem, op 1 december 1944

en

**Bartje VAN DEN BOSSCHE**

geboren te Aalst, op 25 februari 1969,

ten gevolge van een smartelijk ongeval

overleden te Oordegem, op 20 januari 1973.

Heer, wij waren zo gelukkig om het vele dat ons jong gezin heeft kunnen genieten. Wij waren zo dankbaar om de kinderzegen, om de genegenheid en al het goede dat wij mochten ondervinden van familieleden en vrienden.

Dat familieleven werd zo brutaal, tragisch afgebroken.

De mens met verstomming geslagen stelt zich de vraag: Waarom?

De Kristen mens buigt het hoofd en bidt: « Heer, Uw wil geschiede ».

Dat zij beiden, Moeder en Kind, mogen voortleven in ons hart, in onze gedachten, in onze levensduur. Dat zij levend bij U, mogen waken over ons. Dat zij ons gebed mogen zijn bij U.

« Heer God, die immer komen zult in dood en mensennoed gehuld, geef dat wij U vandaag verstaan, troostend elkander in Uw naam.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Troostvol waren voor ons uw bliken van deelneming en uw gebeden,

Hiervoor danken U van harte:

De Heer Wilfried VAN DEN BOSSCHE,  
Koen VAN DEN BOSSCHE,

De Heer en Mevrouw Severin DE LATHAU-  
WER - RAMAN,

De Heer Raphaël VAN DEN BOSSCHE -  
FAINGNAERT (†).

De families VAN IMPE,  
VAN DEN BOSSCHE,  
RAMAN en  
FAINGNAERT.

Begr. STRENS, Aalst

DU CAJU AALST