

« Mijn vader : hij was rechtvaardigheid ;
hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk man te zijn in woord en daad ».
(M. Gijzen).



Met vrome dankbaarheid
bewaren wij het aandenken van

DE HEER

OMER VAN IMPE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA REDANT

geboren te Lede, op 17 maart 1902 en met
voile aanvaarding van Gods Heilige WII,
overleden te Aalst, op 17 februari 1969,
gesterkt door de H. Zalving en
de Pauselijke Zegen.

« De rechtvaardige zal groeien als een
palmboom, hij zal opschieten als een ceder
van de Libanon » (Boek der psalmen)

Zo staat daar meteen getekend het beeld
van onze betreurde overledene : een recht-
vaardig en vroom man, rechtgeaard en plichts-
getrouw, van een onkreukbare eerlijkheid.

Een man die zijn taak heeft opgenomen
vol toewijding en bereidheid, die bovendien
als een wijze raadsman werd opgezocht bij
elke aangelegenheid, waar wijsheid en door-
zicht vereist waren.

Een voorbeeldig echtgenoot die samen met
zijn gade, vreugde en zorgen van het leven
heeft gedragen, in een echtverband waar
beide steeds bedacht waren op elkanders
welzijn, met een oprechte trouw en een maar
altijd groeiende liefde.

Een uitstekende vader : die op de trouwe
genegenheid van zijn kinderen mocht rekenen,
omdat zijn kinderen allereerst van zijn on-
baatzuchtige liefde mochten genieten. Zij al-
leen kunnen getuigen wat hun vader voor
hen is geweest en welke morele steun hij
voor hen tot in zijn laatste levensjaren is
gebleven.

Dit alles bezielde door een diep geloof en
doorstraald door een mannelijke vroomheid,
die inspiratie schonken aan alles wat hij als
echtgenoot en vader heeft betekend.

Voor dit rijke en vruchtbare leven, dat
« gepland in Het Huis van de Heer, bloeien
moge in de voorhoven van onze God » kunnen
wij enkel een lied aanheffen — niet een
treurzang voorwaar — maar wel het vreugde-
lied van onze dankbaarheid.

Dierbare echtgenote, beminde kinderen en
kleinkinderen, hebt dank voor het geluk en
de genegenheid die wij van mekaar mochten
ondervinden. Blijft moedig en sterk. En gij
allen, mijn beste familieleden, vergeet mij
niet in uw dagelijkse gebeden. Gij vooral
mijn broeder-priester blijf mij gedenken en
aanbevelen in uw dagelijkse eucharistieviering
aan de goddelijke barmhartigheid.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust !

De families VAN IMPE,
REDANT,
SMEKENS en
VERMOESEN,

danken voor de blijken van deelneming.

Begr. STRENS, Aalst

DU CAJU AALST