

Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**RICHARD - DOMINIEK VAN IMPE**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA DE MOOR**

geboren te Vierzele de 27 Juli 1891 en godvruchtig overleden te Erpe de 7 November 1952.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten

Zalig de dienaar die de Heer bereid zal vinden wanneer Hij hen rekening zal vragen.

Matth. 24-26.

Tijdens zijn levensloop heeft de duurzame overledene zijn jaren als een kostbare genade van God benuttigd om te werken voor zijn gezin, te ijveren voor de opvoeding van zijn kinderen en te zorgen voor de zaligmaking van zijn ziel.

Zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, goddienstig voor eenieder, onherispelijk in zijn handel en wandel verwierf hij de genegenheid van allen die met hem omgingen.

Beminte echtgenote, vaarwel. Heb dank voor uw getrouwe liefde ! Hoezeer heb ik verlangd nog enkele jaren uw steun en troost te zijn. Wij waren zo gelukkig samen, 't was zo gezellig en zo goed bij ons. God besliste er anders over. Zijn H. Wil is geschied.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, bemint en steunt elkander, de liefde en de tederheid waarmee ge mij hebt omringd moge steeds in de familie blijven voortleven,

Geliefde broers, familie en vrienden, vaart allen wel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

JEZUS - MARIA - JOZEF

(300 d. afl.)

Mevrouw Weduwe

Richard Van Impe-De Moor,

Mijnheer en Mevrouw

Petrus Coppens-Van Impe en kinderen

Maria en Odette,

Mijnheer François Van Impe,

De familiën : Van Impe, De Moor,

De Bruyne en De Jonge.

**BEDANKEN.**

Uitg. Noël, Erpe.