

Mijn taak is af, mijn werk volbracht...  
ik zal met groot verlangen  
mijn loon uit 's Heren Hand ontvangen.  
(Guido Gezelle).

Dankbaar aandenken aan de dag waarop wij  
samen hebben gebeden voor

**DE HEER**

**Karel, Lodewijk,  
Emiel VAN INNES**

echtgenoot van Mevrouw  
**Germaine BOCKSTAELE**

geboren te Mater op 24 mei 1920  
en godvruchtig overleden te Ronse  
op 12 december 1988  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

**Gepensioneerde Beroepsmilitair.  
Oudstrijder 1940-45.**

---

†

**De families VAN INNES, BAELE,  
BOCKSTAELE en GOSSE,**

danken U voor uw christelijke deelneming.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Begrafenisond. bvba Raoul - (055) 42 24 49

In deze dagen, nu wij ons intens voorbe-  
reiden op de komst van « God onder de  
mensen », is onze dierbare overledene de  
andere weg op gegaan.

Hij zelf is de weg terug gegaan van waaruit  
elke mens komt.

Dit heengaan bedroeft ons, omdat wij zelf  
deze stap met onze overledene niet kunnen  
meemaken. Wij blijven hier achter met de  
pijn en het verdriet, met het gevoel van  
een lege plaats, die door niemand anders,  
dan door hem kan opgevuld worden.

Zijn leven was een leven van toewijding  
en arbeid. Niets was hem te veel, om met al  
zijn krachten ten dienste te staan voor zijn  
gezin. Bekommerd om het geluk van allen  
die hem dierbaar waren. Zo zal zijn herinne-  
ring in ons hart blijven voortleven.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-  
deren, heb dank voor de zorgen en bekom-  
mernis. Ik vertoefde graag in uw midden.  
Zelfs nu, over de dood heen, blijf ik trouw  
U volgen en beschermen.

Dierbare familie en vele vrienden, ik heb  
mijn best gedaan. Het was tijd voor de ont-  
moeting met de Heer.

De Heer geve hem de vrede.