



BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER

Emiel VAN ISRAEL

echtgenoot van Mevrouw
Yvette VAN SCHOORS

Geboren te Onkerzele op

6 april 1934 en

plotseling overleden te

Zandbergen op

8 juli 1995.

Stichter van N.V. VAN ISRAEL.

Dag lieve papa, weet je nog, toen we je onlangs vertelden hoe goed je eruit zag ? Je moest toen eventjes blozen.

Je werk was je hobby, en jij, jij hebt gewerkt, hard gewerkt, maar klagen deed je niet. Je zag je bedrijf groeien en bloeien.

Het maakte een groot deel van je leven uit, je was fier, maar fier door eenvoud. Daar bewonderen we je enorm voor.

Sporten, en dan vooral fietsen, lag je nauw aan het hart. Want je wou toch "in-form" blijven hé.

Vorige week fietste je nog naar zee, naar jullie huis, daar gingen jullie wat meer tot rust komen ...

Je had nog zoveel plannen. Je wou nog zoveel vriendschap geven, vooral mama wou je nu meer verwennen want er kwam stilletjes aan wat meer tijd.

Oh pa, we zullen je zo ontzettend missen, maar vergeten zullen we je nooit. We hebben zoveel van jou geleerd, zoveel van jou gekregen. We blijven naar jou opkijken.

Dank je wel lieve man, papa, opa en broer we hadden je graag nog zoveel teruggegeven.

We blijven aan je denken, ook in ons gebed.

De families

VAN ISRAEL, VAN SCHOORS,
DE CLERCQ en DE VULDER
betuigen hun oprechte dank voor
de vele blijken van medeleven.
Voor ons is dit een grote steun.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50