

God' wij wenen omdat Gij ons zulke moeder  
ontnomen hebt,  
maar wij danken U haar ons gegeven te hebben.

†

DIERBARE HERINNERING

aan mevrouw

**Amelie VAN ISTERDAEL**

weduwe van Kamiel DE BOITSELIER

geboren te Okegem op 27 oktober 1917 en  
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Ninove op 17 augustus 1986,  
gesterkt door de sacramenten der zieken

Lid van ziekenzorg Roosdaal

---

Het is een lange, stille weg geweest, die naar  
haar sterven leidde. Moedig en vol overgave  
is zij die weg gegaan, omringd en gesteund  
door haar dierbaren, die voortdurend rond haar  
waren.

Het afsterven van haar echtgenoot, een goede  
twee jaar geleden, had haar te diep geraakt.  
Sindsdien was het stil in haar geworden.  
Het leek wel of alles in het leven zijn zin  
verloren had.

Om alles wat zij voor ons betekende, om de  
goede moeder die zij is geweest, blijven wij  
haar beeld dankbaar in ons hart meedragen.

Wij bidden de Heer dat Hij haar laat delen  
in de heerlijkheid van zijn verrijzenis, en rust  
en vrede vinden.

Haar kinderen  
en de families VAN ISTERDAEL, DE BOITSELIER,  
BREWEE en DE WACHTER

danken U oprecht voor uw gebeden en  
medevoelen.

Begr. D. Segers, Pamel - Roosdaal  
Drukk. Vander Kelen, Pamel