

Deze bloem was te schoon om op aarde te ver-  
blijven. God heeft ze willen plukken om zijn  
Paradijs te versieren.

✠ Tot aandenken van **Mevrouw**

## **Marie-José VAN KERCKHOVE**

echtgenoot van **Mijnheer Prosper MISEREZ**  
geboren te St Martens-Lierde, den 27 Mei 1917 en  
godvruchtig overleden te Opbrakel, den 1 Maart  
1943, versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Lid van de Godvruchtige genootschappen.

Zonnekind in rozengaard lachte het blijde leven  
mij tegen! De edele liefde van een trouwen  
Echtgenoot, een teedere Moeder, een veelgelief-  
den Vader was mijn aandeel! Vol vreugde mocht  
ik nieuwe liefde en nieuw leven dragen... Gode  
dankbaar om dien blijden zegen!...

O Marie-José! stichtend jong meisje, de ziel van  
de jeugd! Blij, vriendelijk, werkzaam en gediens-  
stig!... Stichtend als echtgenoot! Leven voor uw  
kindje en volop "Moeder zijn,, was uw droom!  
Waarom mocht Gij slechts één dag die vreugde  
proeven? Waarom ontviel U plots die volle beker  
geluk?... Waarom uw huiskring zoo eenzaam  
laten, zoo smartvol onze harten?...

"Gods Heilige Wil geschiedel,, O Heer, wij  
hadden ze zoo noodig en bitter vloeien onze tran-  
nen, verstomd over de broosheid van ons geluk!  
En toch... help het ons zeggen met Geloof: "Uw  
Wil geschiede op aarde als in den hemel,,

Eervol, heldhaftig is ze gevallen als slachtoffer  
van haar schoonsten plicht. Reeds geniet ze de  
onuitsprekelijke vreugde des Hemels, loon van  
haar moederlijke offervaardigheid.

Dierbare Echtgenoot, Gij alleen weet hoe diep  
ik U beminde, en hoe pijnlijk mij deze scheiding  
viel! Hoe zwaar dit kruis op uw schouders drukt  
is me bekend! Wees moedig, zorg voor ons  
kindje samen met vader en moeder, zie ik vaak  
op U allen hierboven!

Lieve Ouders, weest toch niet hopeloos in uw  
smart, vindt mij weder in 't kindje waarvoor ik  
graag stierf! Mijn vele geliefden, U allen zeg ik  
dank! Echtgenoot, Ouders, Familie, Vrienden! Ge  
hebt me hier heel gelukkig gemaakt! Bidt voor  
mij! H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!

Mijnheer Prosper MISEREZ en zijn dochtertje Myriam,

Mijnheer en Mevrouw Edgard VAN KERCKHOVE-DE GEETER,

Eerwaarde Overste Archangel der Zusters Franciscanessen te Putte, in de

wereld Meijuffer Odile MISEREZ,

Mijnheer en Mevrouw Raymond MISEREZ-REYSENS en kinderen;

Meijuffer Irma MISEREZ,

Mijnheer en Mevrouw Albert MARTENS-MISEREZ en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Jules MISEREZ-MARTENS en kinderen;

De Familien VAN KERCKHOVE, DE GEETER, MISEREZ en VAN DEN BERGE,

**Bedanken U voor de blijken van deelneming.**

drukk. «De Beiaard», Uitgever, Wwe Suys, Ste Maria-Lierde.