

Zalig die sterven in de Heer.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

de Heer

**Adiel, Emiel, Camiel  
VAN KERKHOVE**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria VAN NIEUWENHOVE,**

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 20 maart  
1898 en plotseling overleden te Brakel op

12 juli 1974,

gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

Onze dierbare overledene heeft zijn leven  
ruim gevuld met gebed in geloof en vertrou-  
wen op de Heer.

Vol vertrouwen mogen we dan ook de Heer  
bidden dat Hij onze dierbare overledene vol  
erbarmen opneme in het eeuwig Vaderhuls  
en hem lone voor het vele schone in zijn  
leven.

Wie toch moet geen beroep doen op Gods  
barmhartigheid. Maar hij die op God zijn be-  
trouwen heeft gesteld, hoeft niets te vrezen,  
want hij zal niet teleurgesteld worden. Alle  
zorgen, beproevingen en pijnen van dit le-  
ven kunnen niet opwegen tegen het eeuwig  
geluk bij de Vader in de hemel.

Beminde echtgenote, zo graag hadden we  
nog enkele jaren samen geweest. God heeft

me echter nu onverwacht bij zich geroepen,  
laat ons Gods wil aanvaarden en Hem dan-  
ken voor het schone en het goede in ons  
leven. Heb verder goede moed en bid voor  
mij tot de Heer van leven en dood. Ik dank  
U voor alles wat ge voor mij gedaan hebt,  
voor alles wat gij voor mij geweest zijt.

Beste familie, vrienden en kennissen, ook  
U dank ik voor uw genegenheid. Denkt nu  
nog dikwijls aan mij in een vroom gebed.

De families VAN KERKHOVE,  
VAN NIEUWENHOVE, TRUYEN, SELOS,

**zeer zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel