

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij  
aan niets. Al ga ik door een donker ravijn,  
niets heb ik te vrezen, want Gij, Heer, zijt  
met mij.

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**André, Roger VAN KERKHOVE**

zoon van wijlen Arthur en Alise

**VAN STEERTHEM,**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 12 mei 1927  
en godvruchtig overleden te Aalst in de  
Onze-Lieve-Vrouwkliniek op 25 januari 1983,  
voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramen-  
ten en de Pauselijke Zegen.

Ellendige dagen heeft deze overleden man  
gekend. Hard en zwaar was het kruis van  
ziekte en lijden dat hij maanden lang moest  
dragen. De enige uitweg is dan samen met  
de Heer dat kruis dragen om na de dood  
met Hem te mogen verrijzen en verheer-  
lijkt worden.

Wellicht werd de gedachte aan de dood  
maar ook de hoop op het betere leven bij  
deze nog betrekkelijk jonge man versterkt  
toen onlangs zijn vader stierf.

Mogen de engelen hem geleiden tot in  
de hemelse stad Jeruzalem.

Dierbare nicht, ik dank U omdat gij be-  
reid waart voor vader en mij te zorgen.

Gij allen geliefde familieleden, vergeet  
mij niet in uw gebeden.

De families :

VAN KERKHOVE, VAN STEERTHEM,

danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel