

Ten paradijze geleiden U de engelen.



VROOM AANDENKEN AAN

de Heer

Clement VAN KERKHOVE

zoon van wijlen

Achiel en Zulma DE VLEESCHOUWER.

Hij werd geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 26 september 1925 en overleed godvruchtig in het A.Z. te Gent op 23 januari 1975,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Om martelaar te zijn is het niet nodig een gewelddadige dood te ondergaan, men is het ook door iedere dag blijmoedig en met onderwerping aan Gods heilige wil zijn lijdens-kruis op te nemen, de woorden van de Heer Jezus indachtig : « wie mijn leerling wil zijn, neme zijn kruis op en volge mij ».

Van deze waarheden was de dierbare overledene overtuigd. Vanaf zijn prille jeugd was zijn leven getekend door het lijden dat hij kristelijk heeft gedragen tot hij er onder bezweek.

Wij bidden U, Heer, laat ons smeekgebed uw overleden dienaar ten goede komen ; bevrijd hem van alle zonden en maak hem

deelachtig aan uw verlossing, door Kristus onze Heer.

Beste zusters en schoonbroeders, beminde familieleden, ik kan U niet genoeg danken voor uw genegenheid, voor uw bezorgdheid en vooral voor uw diep medevoelen. Uw aanwezigheid alleen reeds was voor mij een troost. De Heer roept mij uit het lijden tot Zich om eeuwig gelukkig te zijn. Nu ga ik onze dierbare ouders en familieleden ver-voegen die ons reeds zijn voorgedaan. Intussen vraag ik U allen mij te blijven gedenken in uw godvruchtige gebeden.

Hij ruste in de vrede van de Heer.

De families

**VAN KERKHOVE-DE VLEESCHOUWER,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel