

Rijke.ervaring is de kroon der bejaarden,  
Maar hun roem is de vrees des Heren.

TOT VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Edgard Van Kerkhove

weduwnaar van Mevrouw  
**Hortense De Geeter**

geboren te St-Martens-Lierde de 19 februari  
1885 en godvruchtig overleden in het klooster  
van St-Franciscus te Everbeek de 16 augustus  
1973, voorzien van de HH. Sakramenten der  
zieken en de Pauselijke zegen.



De families Van Kerkhove, De Geeter, Van Den  
Berge, Van Cleemputte en Flamée,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Druk. DE VOS, St.-Martens-Lierde

Jahweh, wie mag Uw gast zijn in Uw tent?  
Wie wonen op Uw heilige berg?  
Die onberispelijk is van wandel  
en van rechtschapen gedrag;  
Die in zijn hart de waarheid spreekt  
En met zijn tong niet lastert. (Ps 15-1 tot 3)

Het leven van ieder mens is gevuld met goede  
en kwade dagen; beide worden ons gegeven  
om ze terug aan de Heer te geven met de volle  
beaming van zijn Goddelijke Wil.

Herhaaldelijk diep getroffen in zijn dierbaar-  
ste bezit, heeft hij zich dan totaal ingezet voor  
zijn kleindochter, voor wie hem dan nooit iets  
te veel was.

Gebogen door ouderdom en ziekte werd hij  
toevertrouwd aan de rustige kamer van het  
rusthuis, waarin hij in zijn verbeelding zijn  
eigen zuster terugvond in de helpende handen  
van de steeds kostelijker wordende religieuzen.

Beste kleindochter en familie, zo lang het U  
mogelijk was hebt gij mij in eigen huiskring het  
beste van U zelf gegeven. Ik dank U voor alles  
wat gij voor mij gedaan hebt. Kon ik het niet  
meer vergelden met werk, ik heb in stilte in-  
tussen voor U gebeden, evengoed als voor mijn  
al te vroeg overleden familie. Bidt gij nu allen  
voor mij opdat ik weldra uw aller voorspreker  
mag worden.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.