

Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer verrijzen.



**GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN
MIJNHEER
VAN KERKHOVE Ernest**

geboren te St. Martens-Lierde op 2 januari 1887
en er plots uit weggeroepen naar het hemels
Vaderhuis op 6 februari 1969, in het uiterste
gezalfd met de H. Olie.

Ernest was in zijn jonge jaren een noeste werker en een goed kristen, een echte vriend van zijn medemensen. Op zijn hoge ouderdom leefde hij in de eenzaamheid. Luxe of weelde zocht hij niet, veel hulp van zijn medemensen wenste hij niet, hij kon het allemaal zelf wel aan. In zijn huis daar was hij thuis en tevreden. Daar leefde hij, daar heeft hij gebeden en gewerkt aan zijn hobby's. Voor de deur van dit huis zat hij te kijken naar de beweging in de straat.... En ook op hogere ouderdom, wanneer de ziekte hem reeds had getroffen, wou hij er niet weg ! Hij stierf waar hij geleefd had. God moge de ziel van deze goede man opnemen in zijn hemelse vreugde.

Dierbare familieleden en vrienden, ik ben u zeer dankbaar om uw bekommernis om mijn tijdelijk geluk, maar nu reken ik op uw voorspraak bij de Heer.

Gij vooral mijn zuster, die U geheel aan de Heer hebt gewijd, bid voor mijn arme ziel, dat de rechtvaardige Rechter mij genadig weze bij het oordeel.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.

Heer geef aan zijn ziel de eeuwige rust.

De families : VAN KERKHOVE,
VAN DEN BERGE en
VAN CLEEMPUTTE,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel