

Gelukkig wie op 't lijdensbed,  
In kloek en taai geduld kan dragen  
De smert die alles uit zal vagen  
Waar 't alziend oog van God op let. G.G.



Dit moge U blijvend doen gedenken  
de schone ziel van  
DE HEER

## Jules - Libert - Felix Van Kerkhove

weduwnaar van Mevrouw

**LEONA SELOS**

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 29 augustus  
1896 en godvruchtig overleden te Nederbrakel op 22  
november 1966, voorzien van de HH. Sakramenten  
der Zieken en de Pauselijke Zegen in het stervens-  
uur.

**Hij was lid van verscheidene godvruchtige  
genootschappen.**

Na een leven van zware arbeid en offer heeft  
vader zich wekenlang voorbereid op de grote  
ontmoeting met de Heer. Wel bewust en zonder  
vrees of angst voor het onverbiddelijke van de  
dood heeft hij zijn zieke lichaam sacramenteel  
laten heiligen en heeft hij zich klaar gemaakt om  
uit deze wereld te vertrekken.

De laatste weken van zijn afmattende ziekte  
heeft hij zijn hofstee, de rijkdom en de trots van  
zijn leven, aan zijn verwanten overgelaten, heeft  
hij nog raadgevingen uit zijn levenservaring  
aan hen medegedeeld en heeft hij zijn innig  
goed hart blootgelegd met zijn laatste woorden :  
" Dank u ".

Vader, wij hebben U gekend als de boer, die  
taai was en nooit versaaude, maar die ook ge-  
loofde in God, die mild zijn zon liet schijnen en  
het liet regenen op de grond, die hij moest be-  
werken. U hebt bij ons de herinnering aan moe-  
der zaliger, waarmede gij u zo sterk verbonden  
voelde, in ons levendig gehouden. Wij zullen ook

u blijven gedenken, nu gij samen met ons moeder  
rust in de verrijzenistuin, wachtend op de he-  
melse beloning.



De families VAN KERKHOVE, SELOS, TRUYEN  
en VAN NIEUWENHOVE,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken  
van kristelijke deelneming en  
DANKEN U.

---

Drukk Jos.De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel