

†

DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Marie, Hermenie Van Kerkhove

weduwe van Richard PYCKE,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op
5 september 1893 en aldaar overleden
op 14 november 1979,
voorzien van het Sakrament der zieken
«in extremis».

Plots, en toch niet helemaal onverwacht,
heeft zij ons verlaten. Wij geloven dat zij
met de Heer Jezus is gestorven om voor al-
tijd in God te leven.

Zij was, zoals in de Bijbel gezegd wordt,
«de sterke vrouw» die trouw zorgde voor
haar gezin. Wij hebben haar gekend als ie-
mand die zichzelf niet bekloeg, maar al haar
aandacht en zorg naar de anderen liet gaan.

In haar dagelijkse bezigheden gaf zij blijk
van veel wilskracht en doorzettingsvermogen,
met een neiging om haar werk in de punt-
jes te verzorgen, maar ze kon zich ook wel
eens nodeloos zorgen maken.

Haar leven richtte zij vanuit een diep ge-
loof en een groot vertrouwen in de Heer.

Wij zijn diep bedroefd omdat zij ons ver-
liet, maar ook vol hoop op een hereniging

in de verrezen Kristus. «Indien wij met Kris-
tus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook
met Hem zullen leven». (Rom. 6,8)

Geliefde kinderen en kleinkinderen, blijft
van elkaar houden, zoals ik vol liefde was
over U allen.

Mogen wij aan allen vragen om, samen
met ons, de Heer te danken omdat Hij ons
moeder heeft gegeven, en zolang bij ons
heeft gelaten.

Wij op onze beurt danken U voor uw ge-
bed en medeleven.

De Heer en Mevrouw Hector PYCKE-ASCOOP
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Jules PYCKE-
HAELTERMAN en zoon,

De Heer en Mevrouw Jozef PERSOONS-
PYCKE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Gentil PYCKE-KINDT
en kinderen,

Pater Nestor PYCKE,

Dokter en Mevrouw Marcel LIEVENS-
PYCKE en kinderen,

De families VAN KERKHOVE, PYCKE,
TRUYEN, EECKHOUT.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel