

Hetgeen waarnaar hij streefde
heeft hij met moed verworven ;
en schoon zoals hij leefde,
zo schoon is hij gestorven.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Michel VAN KERKHOVE

weduwnaar van Mevrouw
Marguerite VANDEPUTTE,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 15 augustus 1903 en werd naar het hemels Vaderhuis teruggeroepen te Oudenaarde op 16 oktober 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de Bond Gepensioneerden Erelid van de Koninklijke Muziekmaatschappij.

Wij wisten dat het éénmaal komen moest...

Toch zijn wij diep getroffen, omdat onze vader aan onze liefde en zorg is ontnomen. Wij hebben hem gekend als een sterke en moedige man die vol zorg en toewijding heeft gewerkt tot wanneer hij door zijn ziekte werd beproefd. Dan nog leefde hij voor zijn gezin. Hij was een vader die we nog niet missen konden.

Wij danken nu God dat Hij ons zulk een vader gaf.

Voor de gelukkige dagen en jaren was hij de Heer dankbaar ; maar ook als hij zijn eigen kruis en dat van zijn geliefden moest dragen, vertrouwde hij op God die als een goede Vader zijn kinderen nooit verlaat.

Drie jaar na de dood van onze moeder voelde hij stilaan zijn dood hoopvol naderbij, zodat hij zacht met de Heer is meegegaan.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik hield zoveel van U. Gaat door het leven met het beeld van vader in uw hart ; opgeruimd biddend en offerend. Heb dank voor uw genegenheid en uw nooit moe wordende zorg.

Bemide nicht Marie en vriend Marcel, ook U dank ik voor de hulp tijdens de jaren van mijn arbeid, voor de toewijding en zorg die gij hebt verleend bij mijn ziek-zijn.

Bemide familieleden en vrienden, ik verlaat U met een dankbaar hart. Tot weerziens.

De families VAN KERKHOVE, VANDEPUTTE, TRUYEN, DE VOS,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel