



Dit aandenken nodigt U uit om te bidden
voor Mevrouw

Zoë VAN KERKHOVE

weduwe van de Heer Jules PYCKE,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 12 januari 1892 en er in de vrede van Kristus ontslapen op 20 september 1973, gesterkt door de HH. Sakramenten

Lid van de Confrerie van de H. Cornelius, de K.L.V. en van de Kristen Gepensioneerden.

God, onze Vader, biddend vertrouwen we onze overledene toe aan uw goedheid en zoeken we troost in onze droefheid.

Dat moeder bij U de eeuwige rust moge ervaren als loon voor haar verdienstelijk leven, laat ons bidden.

Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Dat haar dochter die haar met zoveel zorg en toewijding heeft omringd en nu bedroefd is om de scheiding, bij U troost en sterkte zou vinden, laat ons bidden.

Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Dat haar kinderen, kleinkinderen en familieleden met haar verbonden zouden blijven door hun gelovig gebed, laat ons bidden.

Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Voor alle zieken willen we bidden en voor oude mensen, dat zij steeds bij hun medemens oprecht medevoelen zouden vinden en daarin iets van uw vaderlijke goedheid zouden ervaren, laat ons bidden.

Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Voor ons zelf willen we bidden, dat wij aandacht zouden hebben voor eenzame en zieke mensen, dat we steeds voor hen een opbeuring zouden zijn, laat ons bidden.

Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Heer onze God, wij danken U om het leven van deze moeder. Geef ons, wat wij vandaag met aandrang vragen en dat wij eenmaal met Zoë in Uw liefde verenigd worden. We vragen het U door Kristus, onze Heer. Amen.

De families VAN KERKHOVE, PYCKE,
TRUYEN, EECKHOUT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel