

Dank U voor al die mooie jaren.  
Dank U voor alles wat je voor ons deed.  
Dank U mama en marraine  
We zullen nooit vergeten  
wat je voor ons bent geweest.



Dankbare herinnering aan

mevrouw

**Agnes VANKEYMEULEN**

weduwe van de heer Gerard DENIE

Geboren te Everbeek op 7 augustus 1911 en  
godvruchtig overleden in het Sint-  
Elisabethziekenhuis te Zottegem op 12 oktober 2002,  
gesterkt door het Ziekensacrament.

De families VANKEYMEULEN - WINDAL  
en DENIE - MACHTELINCK danken u voor de  
blijken van medeleven.

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe 'n beetje  
en alle beetjes die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls zelf ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op 'n keer dan ben je  
aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans.

De namis wordt opgedragen in de decanale  
kerk Sint-Pieter te Brakel op  
vrijdag 29 november 2002 om 18.30 uur.