

†

BID VOOR MIJNHEER

## LEON VAN KEYMEULEN

echtgenoot van Mevrouw

**JOSEPHINE D'HAESELEER**

geboren te Zottegem, op 16 april 1909 en er godvruchtig overleden, op 5 juni 1976, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

---

Hij was de vreugde en de steun van zijn gezin : hij was een goed mens. Op hem mochten vrouw en kinderen rekenen : hij was de goede huisvader die zijn gezin diende in liefde en offervaardigheid.

Heer, wij zijn U dankbaar om zijn voorbeeld van levendig geloof en dienende liefde, om zijn rechtschapenheid en werkzaamheid..

Geliefde echtgenote en kinderen, zeer genegen dank ik u voor de blijken van eerbied en genegenheid, om uwe vele zorgen. Blijft verenigd in trouwe liefde en leeft als goede kristenen. Mogen wij elkaar verenigd zien bij God, de goede Vader van ons allen.

Ook gaat mijn dank naar de dokters, Eerw. Zusters en verpleegsters om hun onophoudelijke zorgen en medevoelen.

Voor uw gebed en blijken van deelneming danken U van harte :

Josephine D'Haeseleer

Albert Van Keymeulen

André Van Keymeulen

Roger en Jeanne Van Keymeulen-Claus

De families Van Keymeulen, D'Haeseleer, De Rouck, Van Nieuwenhove.